

volk zelf wordt in de Schrift afgebeeld als de wijngaard die God heeft geplant, o.a. in Jer. 12:10, maar vooral in Jes. 51-7. Deze wijngaard vinden we ook in Matth. 21:33-46. De wijnstok die God heeft geplant is Israël (zie ook Jer. 2:21, Ez. 15 en Ez. 19): zie Ps. 80:8-20. Uit de teksten die over deze wijngaard en wijnstok spreken, is ook duidelijk dat deze wijngaard, deze wijnstok, geen goede vruchten voortbrengt, en dat hij met vuur zal worden verbrand, wat ook geschiedt is in 70 na Chr., Jeruzalem en 132-135 na Chr., het hele Joodse land (Lev. 26:31,32, Jes. 1:7, Jer. 15:14). En dan komt Yeshua en zegt tot het Joodse volk: "Ik ben de ware Wijnstok"! Wil je alsnog vrucht dragen en niet weggeworpen worden om verbrand te worden? "Blijft in Mij!" (Joh. 15:4-8).

Yeshua zegt nergens dat het vuuroordeel (Matth. 3:7-12) niet zou komen, het vuuroordeel was vastbesloten, want de Schriftgeleerden en de Farizeeën maken de maat van hun zonden vol (Matth. 23:32-39, 1 Thess. 2:16), zodat de toorn Gods over hen gekomen is tot het einde van het Joodse land in 135 na Chr. Yeshua leert echter óók in overeenstemming met de Schrift dat **in** het oordeel behoudenis is (2 Petr. 2:9): terwijl het Joodse land ten onder gaat in bloed, vuur en rookpilaren, terwijl de zon duister wordt, en de maan bloed, is er behoudenis in Yeshua: "En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen" (Joël 2:32), (Hand. 2:21). De boodschap van behoudenis is primair voor Israël, maar ook voor ons er is behoudenis in Yeshua, te midden van een ondergaande wereld (Luk. 17:26,27)! Het Joodse land is verwoest, en zo is het oordeel begonnen van het huis Gods (1 Petr. 4:17). Laten we daarom de HEERE vrezen, want ook de hele aarde vergaat door vuur (Luk. 17:29,30¹, 21:26).

Yeshua leert zaken, die een gewone rabbi, hoe uniek ook, niet kan leren: Hij is degene waardoor het Joodse volk, en ook wij, vrucht dragen, wij moeten in Hem zijn (Fil. 3:9-11). De zondeval heeft de relatie met God verbroken. Maar in Yeshua wordt die relatie met God weer hersteld (Hos. 14:5-10). Want Yeshua HaMashiach is de IK BEN (Ex. 3:14), en zegt, met een verwijzing naar Dan. 7:13,14: En Jezus zeide: IK BEN. En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter *hand* der kracht *Gods*, en komen met de wolken des hemels. (Mark. 14:62).

5.1.13 De macht van Yeshua

"En als Hij in den tempel gekomen was, kwamen tot Hem, terwijl Hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: Door wat macht doet Gij deze dingen? En Wie heeft U deze macht gegeven?" (Matth. 21:23)

Ook de macht die Yeshua toont, toont aan dat Hij meer is dan slechts een unieke rabbi, die de hele Tora onderhield (Joh. 10:25,38):

- Yeshua heeft macht over Zijn (Kol. 1:14-18) schepping: de winden en de zee (Matth. 8:26,27) en de vissen (Luk. 5:4-6) zijn Hem gehoorzaam, overeenkomstig b.v. Ps. 89:9-12.
- Yeshua heeft macht over de uitleg van de Tora: Yeshua leert als macht hebbende, zodat de scharen zich ontzetten over Zijn leer, Matth. 7:28,29. Deut. 18:18,19: "Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken."
- Yeshua heeft de macht om halachische uitspraken te doen: lees Matth. 12:1-13² en zie verder

¹ Hierbij is aangenomen dat Luk. 17:20-37 betrekking heeft op de wederkomst, en niet of niet alleen op de verwoesting van het Joodse land.

² Ook volgens de Jood Lapide is het handelen van Yeshua niet in strijd met het sabbatsgebod, sterker nog, hij schrijft: "Als we vandaag terugblikken, mogen we vaststellen dat in de praxis van de talmoed, die zich toen nog bevond in een stadium van op

par. 5.1.9.

- Yeshua heeft macht over ziekten: blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen (Matth. 11:4,5). Ex. 15:26e: "Ik ben de HEERE, uw Heelmeester".
- Yeshua heeft macht over al de duivelen: Hij werpt de boze geesten uit (Matth. 8:16), en in Zijn naam krijgen Zijn discipelen de macht over al de duivelen (Luk. 9:1), overeenkomstig Gen. 3:15 en Jes. 27:1.
- Yeshua heeft macht over de zonde: Hij vergeeft de zonden (Matth. 9:1-8), overeenkomstig Micha 7:18,19¹.
- Yeshua heeft macht over de dood: Hij wekt de doden op (Matth. 9:23-26, Luk. 7:11-17, Joh. 11). Dan. 12:1,2: "En te dieer tijd zal Michaël² opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het *zulk* een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dieer tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, *en* tot eeuwige afgrijzing."³

De hiervoor vermelde macht toonde Yeshua tijdens Zijn leven. Na Zijn dood en opstanding zegt Hij tot Zijn discipelen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde" (Matth. 28:18e).

5.1.14 Het zegenen van kinderen

Bij de Joden is het gebruikelijk om de kinderen op de sabbat te zegenen. "God late je worden als Efraïm en Manasse". "God late je worden als de aartsmoeders Sara, Rebekka en Lea".⁴

In de Tora is voorgeschreven dat de Joden de eerstgeborenen van hun zonen aan God moeten geven (Ex. 22:29, 34:20e). Ook is in de Tora voorgeschreven dat er verzoening moet worden gedaan voor de vrouw die gebaard heeft (Lev. 12:6-8). Overeenkomstig deze geboden brachten Jozef en Maria het kind Yeshua te Jeruzalem (Luk. 2:22-24). Dit voorstellen van het kind Yeshua in de tempel, wat ongeveer een maand na de geboorte geschiedde (Lev. 12:4,6, Luk. 2:22) is iets anders dan de besnijdenis van een zoon, het verbondsteken van het Joodse volk, wat op de achtste dag geschiedt. Dit voorstellen van kinderen, wat berust op de Tora, wordt tegenwoordig uiteraard gepraktiseerd in het Jodendom (de Tora is voor hen nog net zo geldig als toen ze op de berg Sinaï werd gegeven), en wordt ook gepraktiseerd door de heidenvolken die delen in de zegen van Israël, in de vorm van het opdragen van kinderen temidden van de gemeente. Het is voor ons heidenen echter **geen** gebod om kinderen op te dragen! Het is goed dat men deze traditie heeft uitgevonden, toen Yeshua in het land Israël rondwandelde werden er ook kinderen tot Hem

schrift gesteld worden, de uitlegging van Jezus de overhand heeft gekregen. Wat dus ten tijde van zijn leven nog gold als omstreden, is intussen reeds lang tot een levensregel geworden - niet in het laatst dankzij een opvatting van de torah, die herhaaldelijk herinnert aan de methoden van uitleg van de Nazarener." Zie ref. [47].

¹ Ik noem deze tekst niet omdat dit bij de eerste komst van Yeshua HaMashiach zou zijn vervuld, want Micha 7:11-20 wordt bij Zijn tweede komst vervuld. De Joden hadden echter hieruit wel moeten beseffen Wie Yeshua was.

² Michaël betekent: "Wie is als God". Ik neem (in overeenstemming met diverse oudvaders) aan dat met Michaël Yeshua HaMashiach wordt bedoeld.

³ Met de aanhaling van Dan. 12:1,2 bedoel ik beslist **niet** dat deze tekst bij de eerste komst van Christus werd vervuld, in tegendeel, deze tekst wordt bij / na de wederkomst vervuld, wanneer Yeshua de doden uit de graven zal roepen (Joh. 5:28,29). Ik noem de tekst om aan te geven dat de Messias macht heeft over de dood, en dat heeft Yeshua bij Zijn eerste komst laten zien.

⁴ Ref. [56].

Bron

De voorafgaande tekst is paragraaf 5.1.13 uit het boek "GOD HEEFT EEN ZOON!", "*Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente*", Floor van der Rhee, Uitgeverij Fuma, Delft, 1997, ISBN 90-803952-1-8.

Meer weten?

Boek

Als u meer wilt weten over de Bijbel en daarmee ook de plaats van Israël, lees dan het boek "GOD HEEFT EEN ZOON!", "*Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente*", Floor van der Rhee, Uitgeverij Fuma, Delft, 1997, ISBN 90-803952-1-8.

Meer informatie over dit boek en hoe te bestellen is te vinden op de website van [uitgeverij Fuma](#).

Website

Als meer wilt weten over de Bijbel en daarmee ook de plaats van Israël, kunt u verder de artikelen op de website van [uitgeverij Fuma](#) bezoeken.