



# IS HET ISRAËL VAN NU GODS VOLK?

Een Bijbelse visie op het Israël van nu

## Abstract

De vraag beantwoord of het Israël van nu eigenlijk wel Gods volk is

Copyright en eigendom:

Uitgeverij Fuma, Gouda

Dit artikel is te vinden op website: [www.fuma.nl](http://www.fuma.nl)

Versie 12 augustus 2022

## Inhoudsopgave

1	Vraagstelling.....	1
2	Antwoord.....	2
3	Wonderen gebeurd in de oorlogen van Israël .....	7
4	Berekening van de tijd van het herstel van Israël en Jeruzalem .....	8
5	De fasen in het herstel van Israël .....	9
6	Israël ten tijde van de wederkomst.....	9
7	Zie verder.....	12

## 1 Vraagstelling

De vraag is naar aanleiding van mijn preek over “The Great Reset, Een hoopvolle toekomst” : [De Great Reset, een hoopvolle toekomst.](#)

Beste Floor,

Hartelijk dank voor het delen van de link naar uw uiteenzetting over The Great Reset, Een hoopvolle toekomst.

We hebben 'm net gekeken.

Wat een mooie, heldere uiteenzetting van Gods heilsplan!

Wel hebben wij een paar vragen met betrekking tot (de staat) Israël.

In het begin van uw preek geeft u heel helder aan dat het altijd Gods bedoeling was dat het volk Hem gehoorzaamt. De belofte van zegen en vloek.

Is het nu dan wel God die de Joden terugbrengt naar Israël? Want in dat geval zou je toch verwachten dat Israël/de Joden God gehoorzaam (zouden willen) zijn. Dat is wat God vraagt.

Of zijn het mensen die de Joden terugbrengen naar Israël? Dat zou verklaren hoe het komt dat de staat Israël zo'n voorbeeld is in wereldgelijkvormigheid:

- vaccinatie + uitsluiting
- lhbt+
- afgodendienst in al die bedevaartsoorden in Israël
- groot leger met dienstplicht en veel vrouwen.
- wederzijdse invloed van Israël op USA en andersom en op het hele Midden oosten en de rest vd wereld
- vermenging van godsdiensten / afgodendienst en vrijmetselarij
- bizar Israëli Supreme Court met veel religieuze/vrijmetselarij details
- verheerlijking van Israël door erg veel kerken/christenen

Wij zijn eerder geneigd om de huidige ontwikkelingen in en rondom Israël te scharen onder de lijst die u noemt als 'leugengeesten van deze tijd' om de kerk te verblinden en bezig te houden met iets wat er niet toe doet zodat de kerk niet bezig is met haar primaire taak, namelijk de verspreiding van de heilsboodschap.

We zijn heel benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt.

Hartelijke groet en Gods zegen,

xxx

## 2 Antwoord

Mijn antwoord hierop:

Beste xxx,

Het is inderdaad altijd Gods bedoeling geweest dat het volk Israël Hem gehoorzaamt. Bij gehoorzamen de zegen, bij niet gehoorzamen de vloek. En dan zeg je: "Is het nu dan wel God die de Joden terugbrengt naar Israël? Want in dat geval zou je toch verwachten dat Israël/de Joden God gehoorzaam (zouden willen) zijn. Dat is wat God vraagt.

Of zijn het mensen die de Joden terugbrengen naar Israël? Dat zou verklaren hoe het komt dat de staat Israël zo'n voorbeeld is in wereldgelijkvormigheid". En dan noem je tal van zaken op die niet goed zijn.

Laten we kijken wat de Schrift zegt:

Leviticus 26 is het hoofdstuk van de zegen en de vloek.

- ✓ De zegen wordt beschreven in Leviticus 26:3-13.
- ✓ De vloeken worden beschreven in Leviticus 26:14-39.

We weten dat Israël God niet heeft gehoorzaamd, en dat al de vloeken over hen zijn gekomen. Uiteindelijk werden hun steden een puinloop, gingen ze in de diaspora, en lag het land eeuwenlang er verwoest bij.

Echter, dan volgt Leviticus 26:40-43. Wanneer zij hun ongerechtigheden belijden, met de ongerechtigheden van hun vaders, dan gedenkt God aan Zijn verbond met de voorvaders.

Ja maar, dat hebben ze toch niet gedaan?

Maar dan volgt er ook nog Leviticus 26:44,45: "Ik zal ter wille van hen denken aan het verbond met de voorouders, die Ik voor de ogen van de heidenvolken uit het land Egypte geleid heb om hun tot een God te zijn. Ik ben de HEERE.". Ook al blijven zij God verwerpen, dan nog gaat God aan Zijn verbond gedenken dat hij ooit met hun voorvaders heeft gesloten! Dit gaat dus boven het eenvoudige: de zegen als je gehoorzaam bent, de vloek als je niet gehoorzaam bent, uit! God brengt hen sowieso terug in hun land!

Deuteronomium 30. God wist al dat ze Hem niet zouden gehoorzamen, want na de zegen en de vloek nemen zij het ter harte in de diaspora (vers 1).

En zegt vers 2: "En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.". Niet ze zullen zich misschien bekeren, nee, ze ZULLEN zich bekeren!

En wat dan? Deuteronomium 30:3: Dan zal de HEERE, hun God een omkeer brengen in hun gevangenschap. Wanneer ze het ter harte genomen hebben in de diaspora, en zich bekeerd hebben (vers 1,2).

Of... Staat dat er wellicht toch niet helemaal zo? Het woordje dat vertaald is met "dan", betekent gewoon "en"... Het is een opsomming wat er zal gebeuren. En wat nemen ze ter harte in de diaspora? Betekent dat dat ze Jezus aannemen als hun Messias? Of betekent dat gewoonweg dat ze terug verlangen naar hun eigen land?

In vers 4-8 lijkt een andere volgorde te staan:

- vers 4: God haalt ze uit de diaspora.
- vers 5: God brengt hen naar hun land en zal ze goed doen.
- vers 6: Pas daarna wordt hun hart besneden zodat ze de HEERE, hun God gaan liefhebben.
- vers 7: De vloeken komen over de vijanden die hen vervolgd hebben.

Kortom, eerst de terugkeer naar hun land en de heroprlichting van de Joodse staat, daarna pas de besnijdenis van het hart van het Joodse volk.

En in vers 1-3 staat dat dat zeker zal gebeuren!

Na al die vloeken die vanwege hun zonden over hen zijn gekomen, verzoent God Zijn land en Zijn volk! Deuteronomium 32:43: "Juich, heidenen, met Zijn volk! Want Hij zal het bloed van Zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op Zijn tegenstanders, en Zijn land en Zijn volk verzoenen!"

Israël krijgt de zegen als ze God gehoorzamen, Israël krijgt de vloek als ze God niet gehoorzamen, maar dat niet alleen, of ze gehoorzamen of niet, ze worden sowieso totaal hersteld om wille van Gods Heilige Naam! Niet de tweedeling die jullie onderscheiden:

- ✓ gehoorzamen – zegen
- ✓ niet gehoorzamen – vloek

maar een driedeling:

- ✓ gehoorzamen – zegen
- ✓ niet gehoorzamen – vloek
- ✓ onvoorwaardelijke terugkeer en herstel van Israël vanwege Gods Heilige Naam.

Want bijvoorbeeld Jesaja 2:1-5, het toekomstige vreedrijk, dat nog nooit is vervuld, zal vervuld worden! En daarvoor moeten de Joden eerst teruggebracht zijn in hun eigen land.

Ook al zijn ze nog blind en doof (Jesaja 43:8). God zegt tegen Jeruzalem: wordt bewoond, en tegen de steden van Juda: wordt herbouwd (Jesaja 44:26).

En inderdaad, het zijn mensen die de Joden terugbrengen naar Israël. Precies zoals staat in Jesaja 49:22: "Zo zegt de Heere HEERE: Zie, ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken, naar de volken zal ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder.". En deze tekst heeft het niet over de terugkeer uit de Babylonische gevangenschap enkele eeuwen voor Christus, want in Openbaring 7 is een verwijzing naar Jesaja 49:10. Het is de grote schare die komen uit alle natie, geslachten, volken en talen, na de grote verdrukking van eeuwenlange Jodenvervolging, terug naar het land Israël, en daar zullen zij hun Messias Jezus aanbidden. Overeenkomstig de wet en de profeten.

Ook Jesaja 60 (Openbaring 21) zal vervuld worden: eerst de terugkeer naar hun land, naar hun stad, daarna is de HEERE hen tot een Licht.

Ook bijvoorbeeld Jeremia 31 voorzegt de terugkeer van Israël. En God sluit Zijn nieuwe (vernieuwde) verbond met Zijn volk Israël, niet overeenkomstig het Sinaitisch verbond, met zegen en vloek, maar het vernieuwde verbond waarin God Zijn wet in hun schrijft, hun God zal zijn, en zij Zijn volk zullen zijn. Onvoorwaardelijk! Niet omdat Israël/de Joden God gehoorzaam (zouden willen) zijn.

Ook Ezechiël 34-48 profeteert dat God Zelf Zijn volk opzoekt en terugbrengt in hun land. God doet het, onafhankelijk van de bekering van Zijn volk (Ez. 34:11-13). God Zelf zorgt er voor dat Zijn land weer vruchtbaar wordt, na eeuwenlang een woestijn te zijn geweest, en dat de steden weer herbouwd worden, en Zijn volk terug komt (Ezechiël 36:1-15). God doet dat, niet omdat Israël / de Joden God gehoorzaam zijn of zich bekeren, maar om Zijn grote Naam te heiligen (Ez. 36:22,23). Daarom brengt God hen terug in hun land (Ez. 36:24), en God Zelf geeft hen Zijn Geest en reinigt hen (Ez. 36:25-32). Omdat God Zijn grote Naam gaat heiligen, niet omdat Israël zo'n gehoorzaam volk is geworden, God doet het niet omwille van hen (Ezechiël 36:32).

Ook Ezechiël 37 geeft deze volgorde duidelijk aan: eerst pezen en vlees: de infrastructuur die aangelegd is eind negentiende / begin twintigste eeuw. Daarna een huid er om heen: 1948: de geboorte van de staat Israël. Maar, dan is er nog steeds geen geest in hen (Ez. 37:8). Dat is wat jullie zien: de staat Israël is zo'n voorbeeld in wereldgelijkvormigheid.

Ezechiël moet nog een tweede keer profeteren, dan pas komt de Geest in hen (Ez. 37:9, 10). Uit de vier windstreken, want het evangelie is eerst geloofd door de heidenvolken, en pas daarna komt de Geest terug en brengt Zijn volk Israël tot geloof in hun Messias. Sinds de hereniging van Jeruzalem in 1967 gebeurt dit, steeds meer Joden komen tot geloof, maar op het geheel van Israël is dit nog een kleine groep. Maar omdat de grote uitstorting op heel Gods volk Israël nog zal gebeuren, is de stichting van de staat Israël daarom mensenwerk??

Jullie verwachting klopt niet.

De grote uitstorting van Gods Geest op Zijn volk vindt plaats na de grote oorlog van Ezechiël 38 / 39, de atoomoorlog die ook voorzegt is in Zacharia 12 - 14. Pas daarna, als God de vijanden van Israël wegvaagt, wordt de Geest over hen uitgestort (Zach. 12:9-14). Als God Zijn Naam heeft geheiligd door Zijn vijanden te verslaan, daarna pas wordt de Geest over hen in ongekende mate uitgestort (Ezechiël 39:27-29).

Ook Openbaring geeft dezelfde volgorde aan. De bruid, dat is Israël, heeft zich pas gereedgemaakt en bekleed met de gerechtigheden van de heiligen (Openbaring 19:7,8), helemaal aan het eind van Openbaring, na alles wat de loop der eeuwen zou gebeuren, ook na de val van Babylon (Openbaring 17, 18), waar we nu midden in zitten. En ook hier zien we de grote oorlog die ons te wachten staat en nu heel snel komt, de oorlog tegen Israël, tegen Jeruzalem (Openbaring 19:11-21).

En moet ik ook Romeinen 11 noemen, waarin Paulus heel duidelijk zegt dat heel Israël behouden wordt, en God Zelf hun zonden zal wegnemen, nadat de volheid van de heidenen is ingegaan (en die is in onze tijd ongeveer ingegaan) (Romeinen 11:25-32).

God brengt hen terug met Zijn hele hart en Zijn hele ziel (Jeremia 32:37-44), zouden wij dan daar niet op betrokken zijn? En meen niet dat Jeremia 32 slechts betrekking heeft op de terugkeer uit Babel destijds, want als je de tekst leest, gebeurt er veel meer: "Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn." (Jeremia 32:38). Dat is niet gebeurd na de terugkeer uit Babel, maar staat nog te gebeuren, voor de deur. De uiteindelijk vervulling is pas in Openbaring 21:3, wanneer Johannes het vernieuwde Jeruzalem ziet, overeenkomstig Jesaja 60. Dus reikt die profetie van Jeremia voorbij onze tijd, veel verder dan alleen die tijd van enkele eeuwen voor Christus bij de terugkeer uit Babel.

Terwijl dan God met Zijn hele hart en Zijn hele ziel Zijn volk Israël terugbrengt in Zijn land, en hen compleet hersteld, ja, zal maken tot Zijn volk, ook al is dit proces nog in volle gang, laten wij dan letten op:

- het wonder van de terugkeer van een volk na ongeveer 20 eeuwen van hun land verbannen te zijn.
- het wonder dat de toenmalige machtshebber van het land verslagen werd en het land vrij kwam om weer in te wonen (1917),
- het wonder dat het volk Israël niet alleen terug kwam, maar ook een staat werd die de vijanden niet konden verslaan (1948),
- het wonder van de hereniging van Jeruzalem (1967)
- het wonder dat dit alles is gebeurd helemaal in overeenstemming met het internationaal recht, zodat geen ander volk of staat rechtmatig aanspraak kan maken op het land (<https://www.thinc.info/the-continuing-significance-of-the-mandate-for-palestine-under-international-law/>)
- het wonder van de herbouw van het land en haar steden, na eeuwenlang een woestijn te zijn geweest.
- het wonder van de opkomst van de messiaanse beweging sinds 1967.
- het wonder van de herleving van de Hebreeuwse taal, na eeuwenlang een dode taal te zijn geweest, en ondanks de tegenstand van de orthodoxe Joden (de opvolgers van de Farizeeën). Hiervoor heeft God één man gebruikt, Eliëzer Ben-Jehoeda ([https://nl.wikipedia.org/wiki/Eli%C3%ABzer\\_Ben-Jehoeda](https://nl.wikipedia.org/wiki/Eli%C3%ABzer_Ben-Jehoeda)).
- de wonderen die zijn gebeurd tijdens de oorlogen die Israël moest voeren.

Zou dan het grootste wonder, namelijk de reiniging van het volk Israël van al hun zonden (vaccinatie, afgoderij, lhbt+, vrijmetselarij, ongeloof, felle tegenstand tegen Yeshua, etc.) niet gebeuren?

Geloof de hele Bijbel, en zie de vervulling er van, ondanks dat die vervulling nog niet compleet is! Heb geduld, want wat nog niet is vervuld, zal zeker komen!

God is trouw aan Zijn verbond en verbreekt Zijn beloften niet. Uiteindelijk zal de Heere Jezus terug komen om Koning te zijn over Israël en de hele wereld, en zal Gods tent in hun midden zijn (Leviticus 26:11,12, Openbaring 21:3).

We moeten niet Israël verheerlijken, maar wel Israël de plaats geven die het volgens de Bijbel heeft, namelijk het apart gezette, uitverkoren volk van God dat God wil gebruiken om de hele aarde te zegen.

We moeten niet Israël verheerlijken, maar wel Gods Woord geloven, ons verblijden in Gods daden die wij zien in onze tijd en beseffen dat wij (sinds tweede helft negentiende eeuw) leven in de tijd waar de profeten naar uitzagen, de tijd van het herstel van Israël, de profetieën tot vervulling zien komen (alhoewel dat niet altijd overeenkomstig onze verwachting is), de wonderen van God zien en God daarvoor danken, en uitzien naar de hele spoedige verlossen van de hele aarde wanneer God Zijn Geest heeft uitgegoten over Zijn volk, hersteld in hun land.

Ook al vragen zij (nog) niet naar hem, dan nog brengt God hen terug vanwege Zijn heilige Naam (Ezechiël 36, Jeremia 32). Onvoorwaardelijk!! Niet afhankelijk van het al dan niet gehoorzamen van Israël (want inderdaad, dan zou het nooit gebeuren).

Het is in Gods hart om Zijn volk terug te brengen, leven wij met God zodat wij Zijn hart horen kloppen over Zijn volk? God gaat Zich verblijden over Zijn volk (Jeremia 32:41), juichen wij mee (Deuteronomium 32:43)? Laten wij God aanbidden voor Zijn grote daden!

En wanneer wij het evangelie verkondigen, laten wij dan de Bijbelse boodschap brengen, en Gods hele raadsplan verkondigen! Want de kerk heeft er een zeer grote puinhoop van gemaakt, het evangelie is meer volgens het dualisme van de Griekse filosofen van destijds gebracht, waarin de door God geschapen wereld Die Hij zo lief heeft gehad dat Hij Zijn eigen Zoon daarvoor heeft gegeven als minderwaardig wordt beschouwd, dan volgens de Bijbelse lijn.

Paulus, de grote apostel die het evangelie aan de heidenen bracht, heeft wel een heel betoog geleverd ten aanzien van Israël (Romeinen 11).

Welk evangelie brengt de kerk eigenlijk?

- Een evangelie waarin God met ons een verbond heeft gesloten (al dan niet met de kinderbeprenging)? On-Bijbels, in de hele Bijbel is nergens te vinden dat God een verbond met de gemeente / kerk heeft gesloten.
- Een evangelie waarbij de gelovigen worden opgenomen in de hemel, terwijl de Bijbel dat nergens leert? On-Bijbels, het gaat God voortdurend om het herstel van Zijn land, om het herstel van de hele aarde, om de opstanding om te leven op een vernieuwde aarde / land.
- Een evangelie zonder aandacht voor Israël, terwijl God daar met Zijn hele hart en Zijn hele ziel mee bezig is? Hebben wij dan eigenlijk wel aandacht voor God? En hebben wij dan eigenlijk niet een heel klein mini stukje van de Bijbel?
- Een evangelie waarin wij een geestelijk Israël zijn? On-Bijbels, dwars tegen Gods Woord.
- Een evangelie zonder aandacht voor de profetieën ten aanzien van onze tijd? Blind voor hele grote stukken van de Bijbel, blind voor de hoofdlijn van de Bijbel?
- Een evangelie waarin er in onze bedeling totaal geen enkel onderscheid meer is tussen Jood en heiden (Galaten 3:28)? Of klopt dit niet, want dan er ook geen verschil meer zijn tussen man en vrouw, wat on-Bijbels is, en gezagsverhouding tussen slaven en vrijen bleef ook in Paulus tijd gewoon bestaan.

Of verkondigen wij sprookjes, zoals een toekomstige antichrist in een herbouwde tempel te Jeruzalem, of een sprookje zoals de opname van de gemeente en nog een grote verdrukking voor Israël? (Ik geloof overigens heel de Bijbel, ook 1 Thessalonicenzen 4).

Wij moeten inderdaad niet Israël verheerlijken, alsof zij al zouden zijn daar waar God ijverig mee bezig is hen te brengen. We hoeven ook b.v. niet de sabbat dwingend op te leggen of menen dat je toch echt op sabbat moet samenkomen in plaats van de opstandingsdag van de Messias, Jezus Christus. Maar we moeten wel oog hebben voor en steunen waar God met Zijn hele hart en Zijn hele ziel mee bezig is, namelijk het terugbrengen van Zijn volk naar hun land, het herstel van hun staat. Oog hebben voor de vervulling van de profetieën en Jezus verwachten als de komende Koning Die terug komt om Zijn volk Israël te verlossen, en te regeren als Koning vanuit Jeruzalem over Zijn land en volk, en via Zijn volk over de hele aarde. Hij geeft Zijn volk echt wel een nieuw hart en een nieuwe Geest om Hem te dienen, dat komt echt zeer zeker! En beseffen dat in de toekomst alle volken Loofhuttenfeest zullen vieren (en waarschijnlijk ook de sabbat houden), en waarbij de wet uit Zion zal uitgaan (Jesaja 2:1-5). Ik zie uit naar een herbouwde tempel waarin elke willekeurige schaal in Jeruzalem mag worden gebruikt om te offeren (Zacharia 14:20,21). Verkondigen wij dit ook, of laten wij dit weg uit onze verkondiging van de Bijbelse boodschap?

Laten wij het evangelie van het Koninkrijk uitdragen, dat deden de apostelen, en in Gods Koninkrijk heeft Israël haar door God gegeven plaats als centrum waar alles om draait, want in het centrum van Israël, in het centrum van Jeruzalem, in het centrum van de tempel (die herbouwd wordt), is de Messias, de Koning van Israël, Jezus Christus, en verspreidt Zijn Licht (Openbaring 21). En wij

heidenen, mogen ook deel hebben aan dit komende Koninkrijk van God, over de hele wereld worden alle mensen geroepen door de verkondiging van het evangelie om aan te zitten in het Koninkrijk van de God van Israël, door Jezus de Messias, de komende Koning.

Tenslotte, wat dat betreft de invloed van Israël op de hele wereld: God plaatst Zijn volk in het midden van de aarde (Ezechiël 38:12), de Willibrord vertaling zegt: "de navel van de wereld", Het Boek vertaald zelfs met: "de hele wereld draait om hen". Is die "wederzijdse invloed van Israël op USA en andersom en op het hele Midden oosten en de rest van de wereld" dan zo negatief, of is dit ook een vervulling van de profetieën? Uiteindelijk moeten toch echt alle volken Israël gaan dienen, anders worden die volken totaal verwoest (Jesaja 60:12).

Samenvattend:

- Jullie onderscheiden wel zegen en vloek bij gehoorzamen of niet gehoorzamen, maar jullie missen dat daar bovenuit God Zijn volk uiteindelijk Zijn volk verzoent met Zichzelf, bij hen komt wonen, en hun God zal zijn.
- Jullie kennen de profetieën blijkbaar onvoldoende.
- Jullie verwachting dat het volk Israël nu al Hem gehoorzaamt is onjuist, namelijk niet overeenkomstig de profetieën.
- Jullie zien correct dat de Joden door mensen worden teruggebracht, maar miskennen dat dit een werk van God die dat die mensen in hun hart heeft gelegd om de Joden thuis te brengen. Overigens overeenkomstig Matthëus 24:31, waar het Griekse woord aggelos dat is vertaald met engelen ook gewoon boodschappers kan betekenen. En de bazuin: "breng de Joden thuis", klinkt over de hele aarde, Gods uitverkoren volk wordt vanuit alle vier windstreken teruggebracht.
- Jullie zijn blijkbaar verblind door de leugengeest, die er alles aan doet om de kerk af te houden met dat waar God met Zijn hele hart en Zijn hele ziel mee bezig is, namelijk het complete herstel van Zijn volk in Zijn land, om bij hen te gaan wonen.
- Jullie reduceren de boodschap van de kerk tot het brengen van de heilsboodschap, maar wat dat stelt dat precies voor? Een boodschap waarbij Gods volk Israël niet de plaats heeft die God aan Zijn volk heeft gegeven? Een boodschap die niet wijst op de toekomst van Gods volk Israël, dat b.v. de grote heiden apostel Paulus wel deed (Romeinen 11)? Een boodschap zonder besef van de zeer spoedige wederkomst van de Heere Jezus om Zijn volk Israël te verlossen??

Hartelijke groet en Gods zegen,

Floor.

### 3 Wonderen gebeurd in de oorlogen van Israël

God verkondigt in Zijn Woord op diverse plaatsen de terugkeer en het herstel van Israël. Het is ook te zien in de recente geschiedenis dat de huidige staat Israël Gods werk is. Israël zou er niet zijn geweest indien God hen niet wonderen zou hebben laten zien.

Een zeer groot wonder is dat Israël geheel rechtmatig volgens het internationale volkenrecht haar eigen land heeft verkregen, een land, eeuwenlang een woestijn (alle bomen gekapt omdat er belasting moest worden betaald voor het bezit van een boom), een volk, overlevenden van de vervolgingen van de Middeleeuwen, de pogroms, de Islam, overlevenden van de Shoa, en na ongeveer 2000 jaar weer een eigen land, een eigen staat.



Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft *ooit* zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft *nauwelijks* weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. Zou ik ontsluiting geven en niet doen baren? zegt de HEERE. Of zou ik, Die doe baren, toesluiten? zegt uw God. Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt. Wees vrolijk met haar met vreugde, u allen die over haar treurt, opdat u mag zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst, opdat u met volle teugen mag zuigen en vreugde scheppen aan de overvloed van haar luister. (Jesaja 66:7-11)

Zie b.v. de tiendelige videoserie op <https://www.thinc.info/whose-land/>, en andere artikelen op die website van internationale juristen.

Een zeer groot wonder is dat in 1948 de overgrote meerderheid van de Arabische legers, die er voor klaar waren om de pas geboren staat van een volk, komend uit de gaskamers van Auschwitz, met een armzalig leger en een uitgehongerde bevolking, onmiddellijk te vernietigen, er niet in slaagden om Israël te vernietigen, maar dat Israël in haar onafhankelijkheidsoorlog overwon. Zie b.v.

<https://www.wimjongman.nl/artikelen/bijbel-lessen/waarom-palestijnen.html> en

<https://www.derekprince.nl/overdenkingen/de-verdediging-van-jeruzalem/> Het was Gods tijd om Israël weer te herstellen.

Een zeer groot wonder is dat Jeruzalem weer de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël werd na de zesdaagse oorlog in 1967, waarin het zich in minderheid bevindende Israël boekte op alle fronten overwinningen en dat nog wel binnen enkele dagen. Zie b.v.

<https://messianieuws.nl/zesdaagse-oorlog-klein-volk-overmacht-aan-vijanden/> Het was Gods tijd om Jeruzalem weer te herstellen.

En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. (Lukas 21:24b)

Merk op dat we al aan het eind van de profetische rede zijn, en niet pas aan het begin.

Een zeer groot wonder is ook dat toen Israël plotseling werd aangevallen op Jom Kippoer 1973, Israël deze oorlog won. Ook in deze oorlog zijn wonderen gebeurd, want God strijd voor Zijn volk, zie b.v.

<https://www.visionforisrael.com/nl/blog/reflection-on-the-yom-kippur-war-of-1973> en

<https://www.franklinterhorst.nl/De%20Jom%20Kippoer%20oorlog.htm>.

## 4 Berekening van de tijd van het herstel van Israël en Jeruzalem

Ezechiël moet in totaal 430 (390 + 40) dagen op zijn zij de straf van Israël / Juda uitbeelden, 1 dag voor een 1 jaar (Ez. 4:4-15).

- In 606 voor Christus ging Israël (Juda) in ballingschap, en kwamen na 70 jaar terug, in 606 – 70 = 536 voor Christus. Rest nog 430 – 70 = 360 jaar. Ze luisterden nog niet naar God, daarom werd hun straf 7 keer zwaarder (Leviticus 26:18):  $360 * 7 = 2520$  Joodse jaren = 2483 Juliaanse jaren. Met 1 jaar correctie omdat er geen jaar 0 is, levert dit op:  $-536 + 2483 + 1 = 1948$ , toen werd Israël hersteld als soevereine natie.
- In 586 voor Christus werd Jeruzalem en de tempel verwoest,  $586 - 70 = 516$ , eind van de eerste 70 jaar van oordeel,  $-516 + 2483 + 1 = 1968$ . Alleen zijn 586 en 516 afgerond, in werkelijkheid was het iets eerder, zodat we op 1967 uitkomen: het herstel van Jeruzalem.

## 5 De fasen in het herstel van Israël

De diverse fasen van het herstel van Israël vinden we in Ezechiël 37-39:

- Tal van dorre doodsbeenderen (Ez. 37:1-4). Beeld van de Joden in de diaspora.
- De beenderen komen bij elkaar (Ez. 37:7). Beeld van de Joden die aliyah maken en komen in het land Israël.
- Pezen en vlees (Ez. 37:8). De infrastructuur die wordt aangelegd in het land Israël (toen nog Palestina genoemd...)
- Een huid er om heen (Ez. 37:8). Israël wordt een staat, 1948.
- Uiteindelijk komt er een grote oorlog (Ez. 38 – Ez. 39), de atoomoorlog die er aan komt.
- De Geest komt in hen (Ez. 37:10). De Joden gaan geloven in de Heere Jezus, hun Messias, sinds 1967, en de Geest zal in ongekende mate worden uitgegoten op het hele volk na de grote oorlog (Ez. 39:29).
- God zal wonen bij Zijn volk, Gods tent is bij Zijn volk, de tempel wordt herbouwd (Ez. 37:27, Openbaring 21:3).

## 6 Israël ten tijde van de wederkomst

Bovenstaande schetst het herstel van Israël, zoals de Bijbel dat leert, en zoals heel veel christenen met liefde en zicht op Israël dat zien.

Echter.... Is dit nu wel zo??

Wat in Ezechiël staat, is duidelijk, dus het antwoord is JA!

Maar....

Maar.... Ik besef sinds de uitbraak van corona steeds meer dat dit verhaal niet compleet is!

De Joden uit de diaspora maken aliyah naar Israël, het land wordt bewoond en bebouwd en wordt een staat, de Geest begint te waaien, en na de oorlogen waarin God hen heeft geholpen, en na de laatste oorlog waarin God hen ook zal helpen, krijgen ze in overvloedige mate de Geest en komt de Heere Jezus terug om bij hen op deze aarde te wonen en te regeren over de hele aarde.

De Satan zit echter niet stil en Israël zal eerst tot God moeten roepen en de Heere Jezus moeten erkennen als hun Messias, anders komt Hij niet terug (Mattheüs 23:39). Ze worden eerst er toegebracht dat ze tot Hem roepen.

Herfst 2019 kwam het corona virus uit een laboratorium in Wuhan (zie b.v. de blog serie over "Vraag het Marion!" waarmee Jan B Hommel bezig is <https://janbhommel.nl/>). Dr. Flemming noemt het zelfs een biowapen (<https://stichtingvaccinvrij.nl/getuigenis-dr-richard-flemming-covid-19-is-een-biowapen/>). Meer informatie over de zogenaamde 'vaccins' is b.v. te vinden op <https://www.tegenwind.tv/> en <https://www.youtube.com/user/pcapel100/videos> en diverse andere kanalen en websites. Het is een zogenaamd 'vaccin', want een klassiek vaccin is een verzwakt of geïnactiveerd virus, maar dit is iets totaal anders, namelijk een stukje mRNA code verpakt in een vetbolletje, zodanig gemaakt dat het je cellen binnendringt, en daar het spike eiwit aanmaakt. Hetzelfde spike eiwit als van het virus, dat de mensen ziek maakt. En wanneer je eigen cellen dat spike eiwit aanmaken, valt je immuunsysteem je eigen cellen aan....

Er is daarom oversterfte (zie b.v. <https://www.blckbx.tv/corona/na-vierde-coronaprik-voor-senioren-schoten-sterftecijfers-in-maart-omhoog> en <https://www.blckbx.tv/corona/cbs-onderzoek-oversterfte-rammelt-en-de-media-misleiden-in-gesprek-met-theo-schetters-en-ronald-meester>), en

melden tal van mensen vaccinatie schade. Zie ook b.v. <https://www.blckbx.tv/livestreams/blckbx-today-2022-06-29> vanaf 53 min 11 sec.

In Openbaring 13:16 wordt een in graving genoemd, een prik zouden we tegenwoordig zeggen, en blijkbaar maakt die mensen ziek (Openbaring 16:2). En dat is precies wat we nu zien gebeuren! Gepaard gaande met de uitrol van een controle systeem, de QR code op je smartphone (rechterhand) of gezichtsherkenning (voorhoofd). In de afgelopen eeuwen is het wel vaker gebeurd dat de Joden merktekenen moesten dragen om herkenbaar te zijn, zoals de Jodenhoed en de gele Davidster (<https://brabosh.com/2020/10/19/pqpct-wuy-2/>), maar een prik die iedereen moet nemen en je ziek maakt, is er nog niet eerder geweest.

En... Israël is het vaccinatie land bij uitstek!!

Wat voor gevolg heeft dit? Wat doet het 'vaccin' op langere termijn in het lichaam? Richt het in ogenschijnlijk gezonde mensen geleidelijk aan schade aan, waardoor steeds meer mensen er aan sterven? Of ziek worden / sterven aan een andere ziekte, omdat het immuunsysteem is / wordt aangetast door het 'vaccin'? Zeker als er nog meer boosters worden uitgerold, hoeveel mensen in Israël zullen sterven of ziek worden?

Is er een relatie, en zo ja, welke, met Zacharia 13? De context (Zacharia 12 – 14) lijkt mij het herstel van Israël in onze dagen te zijn, na al die eeuwen van de Grote Verdrukking toen de Joden in de diaspora waren. Maar hoe leggen we Zacharia 13:8 uit?

Bas van Twist, die zeer terecht de opnameleer als een theologische dwaling ziet, schrijft: "Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat men niet ziet (of wil zien) dat deze profetie al helemaal in vervulling is gegaan? Zeker als je bedenkt dat het Hebreeuwse woord ארץ (èrets) zowel 'land' als 'aarde' betekent. Uit meerdere historische bronnen weten we dat tijdens de Joodse Oorlog (66-70) ruim één derde van de Joodse bevolking in het land omkwam door het zwaard. En tijdens de Shoah werd nog eens ruim één derde van alle Joden in de wereld uitgeroeid. Dus tot tweemaal toe werd één derde van het Joodse volk vermoord. De eerste keer aan het begin van de tijd van enorme verschrikkingen en de tweede keer aan het einde daarvan." (<https://www.wachters.nu/post/geen-tweede-keer>).

Ik beaam deze woorden ten volle.... maar toch.... Inderdaad, het is gebeurd in de geschiedenis, inderdaad, de Grote Verdrukking is Bijbels gezien de periode vanaf de verwoesting van Jeruzalem tot het herstel.... maar.... wanneer ik cijfers tegenkom zoals: in Israël zijn 66% van de mensen gevaccineerd (<https://www.timesofisrael.com/bennett-urges-arab-israelis-to-get-vaccinated-rates-are-too-low/>), dan is dat angstwekkend precies het getal dat in Zacharia 13:8 wordt genoemd....

Wat is de consequentie voor het Israëlische leger? Zijn zij over enige tijd nog wel in staat om te vechten?

Wat zijn de gevolgen voor de Verenigde Staten en Europa? Wat blijft daarvan over wanneer veel mensen ziek of gestorven zijn vanwege het 'vaccin', de miljarden weggegooid zijn aan de klimaathype (<https://clintel.org/world-climate-declaration/>), miljarden in de Oekraïne oorlog zijn gependend, het geld weinig tot niets meer waard is, veel bedrijven failliet, de mensen werkeloos, honger, etc.?

Eerst werd het evangelie van het Koninkrijk verkondigd in het Joodse land, daarna kwam oorlog, honger, dood, en werd het hele land Joodse land verwoest (Openbaring 6). God zorgde er voor dat het Joodse volk als apart volk herkenbaar bleef, en weer (in onze tijd) uit alle natie, geslachten, volken en talen terug naar Israël gaan (Openbaring 7, Jesaja 49). Er kwamen dwalingen in de kerk, en de Islam komt op, met hun legers (Openbaring 8-9). De Reformatie komt (Openbaring 10-11). Israël

wordt weer een natie (Openbaring 12). De corona prikken (Openbaring 13:16, 16:2) worden uitgerold. De graanoogst (het evangelie van het Koninkrijk is over de hele wereld verkondigd en geloofd) en de wijnoogst (Shoa) (Openbaring 14) is geweest, en tenslotte komt de val van Babylon in Openbaring 17,18. Staat Babylon voor het Westen (de Verenigde Staten en Europa), dat nu ten onder gaat in zeer korte tijd?

Mondt de Oekraïne oorlog uit in de derde wereldoorlog, de Ezechiël 38, 39 oorlog? Staat Gog daarin voor Rusland, Mesech voor Moskou, Tubal voor Tobolsk (<https://www.thetrumpet.com/11535-a-message-to-the-prince-of-russia-from-god>)? Of is dit veel meer gesitueerd in Turkije (<https://www.wimjongman.nl/artikelen/ezechiel/psalm83-volken/psalm83-volken.html>)? En wat of wie is Magog? In Ezechiël 39 en Zacharia 14 (en Openbaring 16??) worden de verschijnselen van atoombommen beschreven. En zeker is dat Iran (Perzië) ongeveer de atoombom bezit. Zijn de Verenigde Staten over enige tijd verwoest door atoombommen (Ezechiël 39:6, <http://doccdn.simplesite.com/d/6e/dd/284289733271215470/f13ae1df-d946-44e0-8290-6c025f9a89f4/The%2BProphecies%2Band%2BVisions%2Bof%2BDumitru%2BDuduman.pdf>), of moet Magog worden gesitueerd in het Midden Oosten, Turkije, of noordelijk hiervan?

Helemaal alleen, zonder de Verenigde Staten dat een verwoest land is geworden, met een leger dat niet meer in staat is te vechten, dreigend helemaal vernietigd te worden door de atoombom van Iran, moeten ze tot hun Messias roepen (Zacharia 12:10-14), bereid zich eindelijk de bruid, Israël (Openbaring 19:7,8). Dan komt Jezus Christus, hun Messias, terug, en strijdt Hij voor hen (Openbaring 19:11-21).

De laatste fase kan overigens zeer snel gaan. B.v. op Bazuinen dag, de eerste van de zevende maand, de erkenning dat Yeshua de Messias is, op Yom Kippur, de tiende van de zevende maand, de grote rouwklage van Zacharia 12:10-14, en de wederkomst dan op Succot, loofhuttenfeest (Leviticus 23). Maar het kan ook zijn dat deze zaken een aantal jaren beslaat.

De diverse fasen van het herstel van Israël, uitgebreid met bovenstaande, wordt dan:

- Tal van dorre doodsbeenderen (Ez. 37:1-4). Beeld van de Joden in de diaspora.
- De beenderen komen bij elkaar (Ez. 37:7). Beeld van de Joden die aliyah maken en komen in het land Israël.
- Pezen en vlees (Ez. 37:8). De infrastructuur die wordt aangelegd in het land Israël (toen nog Palestina genoemd...)
- Een huid er om heen (Ez. 37:8). Israël wordt een staat, 1948.
- Israël moet diverse oorlogen voeren, na de zesdaagse oorlog wordt Jeruzalem weer van het Joodse volk, 1967.
- De Geest komt in hen (Ez. 37:10), vanaf 1967 ontstaat de messiaanse gemeenten in Israël.
- Een grote steunpilaar, de Verenigde Staten, wordt verbroken, en valt weg.
- Israël wordt verzwakt door de 'vaccinaties', heel veel mensen sterven, en het leger functioneert niet meer.
- Uiteindelijk komt er een grote oorlog (Ez. 38 – Ez. 39), de atoomoorlog die er aan komt.
- De Geest zal in ongekende mate worden uitgegoten op het hele volk en het hele volk gaat roepen tot hun Messias, Jezus Christus (Zacharia 12:10-14).
- Hun Messias komt terug (Mattheüs 23:38,39) om voor hen te strijden (Openbaring 19:11-21), en de ontmoeting, de verzoening met de Broeder (Psalm 22:23,24), vind plaats in de lucht (1 Thessalonicenzen 4:17).
- God zal wonen bij Zijn volk, Gods tent is bij Zijn volk, de tempel wordt herbouwd (Ez. 37:27, Openbaring 21:3).

Het voorafgaande is voor ontzettend veel christenen, die zicht op en liefde voor Israël hebben, onverteerbaar. Bij allerlei gebedsgroepen voor Israël en bedieningen t.a.v. Israël hoor en lees je helemaal niets over de gevolgen van het vaccin, het is een grote blinde vlek voor hen. Ik denk echter dat we dit onheil in onze tijd zien gebeuren. Een nieuwe Shoa, de laatste.... Een grote blinde vlek voor christenen die achter Israël staan, een grote blinde vlek voor Messias belijdende gemeenten, zowel in Israël als daarbuiten. Om hierover te horen van Joden, moet je bij seculiere Joden zijn, die zich verdiepen in de werking van het zogenaamde 'vaccin', en zich verdiepen in de data. En ik ben blij met de wetenschappers en artsen wereldwijd die zich hiertegen uitspreken.

Moge God geven dat wat ik hier heb geschreven niet waar is, dat ik het veel te zwart in zie. Maar ik ben er niet gerust op....

## 7 Zie verder

Dit document is deel van een drieluik, drie artikelen gemaakt naar aanleiding van reacties op mijn preek over de grote lijn in de Bijbel. Het is dan ook aan te raden om eerste deze preek te zien:

Zie voor de grote lijn in de Bijbel: [De Great Reset, een hoopvolle toekomst.](#)

De tekst van de preek, compleet met Bijbelteksten, is:

[Tekst van preek van 8 mei 2022 met Bijbelteksten](#)

De andere documenten van het drieluik zijn:

[De bestemde tijden](#)

[De opname van de gemeente in Bijbels licht](#)

Het drieluik is ook te vinden op [Artikelen op website van Fuma](#) onder het kopje "De grote lijn in de Bijbel".

En wilt u meer weten over de plaats die God aan Israël heeft geschonken? Zie mijn website [Website Fuma](#), in het bijzonder b.v. mijn tweede boek: [Israël de wet de Grote Verdrukking de opname en de toekomst.](#)

Shalom, Floor.