

Het doel van God is ook verwoord in Ex. 29, waar wetten worden gegeven t.a.v. de priesterdienst, en waar de instelling van het morgenoffer en het avondoffer wordt beschreven: Ex. 29:38-42, Num. 28:1-8, het ene lam des morgens, het andere lam tussen de twee avonden. Daarna vinden we de belofte van de persoonlijke aanwezigheid van God, van Gods spreken, en van Gods wonen onder de kinderen Israëls om hun tot een God te zijn:

"Het zal een geduriglijk brandoffer zijn bij uw geslachten, aan de deur van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des HEEREN; aldaar zal Ik met ulieden komen, dat Ik aldaar met u spreke. En daar zal Ik komen tot de kinderen Israëls; opdat zij geheiligd worden door Mijn heerlijkheid. En Ik zal de tent der samenkomst heiligen, mitsgaders het altaar; Ik zal ook Aäron en zijn zonen heiligen, opdat zij Mij het priesterambt bedienen. En Ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten, dat Ik de HEERE hun God ben, Die hen uit Egypteland uitgevoerd heb, opdat Ik in het midden van hen wonen zou; Ik ben de HEERE, hun God." (Ex. 29:42-46)

4.1.5.3 De tien woorden

In Ex. 20 spreekt God tot Israël de tien woorden (Ex. 34:28):

Toen sprak God al deze woorden, zeggende:

- 1 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
- 2 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, *van hetgeen* boven in den hemel is, noch *van hetgeen* onder op de aarde is, noch *van hetgeen* in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde *lid* dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
- 3 Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.
- 4 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; *dan* zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, *noch* uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
- 5 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
- 6 Gij zult niet doodslaan.
- 7 Gij zult niet echtbreken.
- 8 Gij zult niet stelen.
- 9 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
- 10 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

Deze tien woorden, de tien geboden, zijn tot het volk Israël gesproken, het zijn de woorden des verbonds (Ex. 24:1-12, Ex. 34:28), zoals de Schrift nadrukkelijk zegt. Het eerste gebod is in de christelijke traditie ten onrechte een voorwoord geworden, maar is in de Joodse traditie het eerste gebod, in overeenstemming met Ex. 20:1, waaruit blijkt dat vs. 2 bij de tien woorden hoort, en geen proloog is. Uit dit eerste gebod blijkt ook dat deze tien woorden woorden van het verbond met Israël zijn: "Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb."

Opmerkingen:

- Het woord 'bezoeken' in het tweede gebod betekent vanuit het Hebreeuws gezien meer 'onderzoeken': God straft de kinderen alleen, wanneer de ongerechtigheid ook bij hen te vinden is, in overeenstemming met Ez. 18:20. Dit wordt aangeduid door de woorden: "**dergenen, die Mij haten**". De straf werkt **alleen** door in het nageslacht van een goddeloze als zijn kind ook een goddeloze is, een rechtvaardige zoon wordt **niet** gestraft om de zonden van een goddeloze vader. Dat deze zienswijze juist is, is heel duidelijk

in de Tora opgenomen: "De vaders zullen niet gedood worden voor de kinderen, en de kinderen zullen niet gedood worden voor de vaders; een ieder zal om zijn zonde gedood worden" (Deut. 24:16).¹

- Het zesde gebod is foutief vertaald, in het Hebreeuws staat niet het woord doden, maar moorden.² Het zesde gebod moet vertaald worden als: "Gij zult niet moorden". Dit gebod is dus niet in strijd met de doodstraf.

In Deut. 5 worden de tien woorden herhaald. Ook geeft God zelf een indeling aan van de wet: "de geboden, en inzettingen, en rechten" (Deut. 5:31). Uit de vijf boeken van Mozes kan men opmaken dat de hele wet bestaat uit (Lev. 26:46, Deut. 4:13,14,45, 6:1,17): de tien woorden, de overige geboden, getuigenissen, inzettingen en rechten. David zegt het zo tegen Salomo: "En neem waar de wacht des HEEREN, uws Gods, om te wandelen in Zijn wegen, om te onderhouden **Zijn inzettingen, en Zijn geboden, en Zijn rechten, en Zijn getuigenissen, gelijk geschreven is in de wet van Mozes**; opdat gij verstandiglijk handelt in al wat gij doen zult, en al waarheen gij u wenden zult;" (1 Kon. 2:3). De onderverdeling is overigens niet strikt, de benamingen overlappen elkaar of zijn (gedeeltelijk) synoniemen. Uit 1 Kon. 2:3 blijkt dat men wel in de wet van Mozes gedeelten kan onderscheiden, maar tevens dat men de delen niet mag scheiden, hetgeen ook duidelijk is uit b.v. Deut. 5:31. De wet van Mozes (de Tora) is één geheel van welgeteld 613 geboden voor het Joodse volk die men in de vijf boeken van Mozes vindt, en waarvan er tien een bijzondere plaats innemen. De andere 603 geboden zijn diverse wetten, inzettingen en rechten, b.v. over doodslag, mishandeling, diefstal, enz., enz. Ook b.v. de feesten die Israël moet houden (Lev. 23) maken deel uit van de 613 geboden. Dit zijn feesten gegeven aan het volk Israël om te onderhouden. Overigens hebben deze feesten, net zoals de hele tabernakeldienst (Hebr. 9:24), ook een symbolische betekenis.

Het is tegen de Schrift, dat de tien woorden elke zondag in vele kerken worden voorgelezen, alsof ze voor de gemeente bestemd zouden zijn. Voor ons kunnen de tien geboden wel een richtinggevende waarde hebben, maar niet meer dan dat. Als we de tien geboden zouden moeten onderhouden, zouden we de gehele wet van Mozes, de gehele Tora, alle 613 geboden, compleet met tempeldienst enz., moeten doen (Jak. 2:10,11). De tien geboden hebben voor ons heidenen **geen** verplichtende waarde. De heidenen, wij, hebben de zeven noachidische geboden, en de kinderen Israëls hebben meer geboden, namelijk de wet van Mozes, bestaande uit tien geboden, en getuigenissen, inzettingen en rechten.

4.1.5.4 Het grote gebod in de wet

De voornaamste inhoud van de wet, het grote gebod, is:

"Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!³ Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen." (Deut. 6:4,5)

"gij zult uw naaste liefhebben als uzelf; Ik ben de HEERE!" (Lev. 19:18b)

Dit grote gebod is niet alleen uitgewerkt in de tien woorden, maar is uitgewerkt in de hele wet. Het volk wordt in de wet opgeroepen om de HEERE lief te hebben, en heilig te zijn (Lev. 19:2).

¹ Zie b.v. ref. [50].

² Zie b.v. ref. [74], of ref. [50].

³ Hoor, Israël, de HEERE is onze God, de HEERE is één. Dit Sjema, deze geloofsbelijdenis van Israël, is **niet** strijdig met de leer van de drieëenheid. Het hebreeuwse woord voor één of enig, echad, wordt namelijk ook gebruikt om één vergadering aan te duiden, b.v. in Ezr. 2:54. Ook heel duidelijk is b.v. Gen. 1:5, waar de eerste dag (letterlijk: dag één, yom echad) blijkt te bestaan uit avond en morgen. Ook daar wordt het woordje één, echad, dus gebruikt voor een eenheid bestaande uit meerdere componenten.

Bron

De voorafgaande tekst is paragraaf 4.1.5.3 uit het boek "GOD HEEFT EEN ZOON!", "*Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente*", Floor van der Rhee, Uitgeverij Fuma, Delft, 1997, ISBN 90-803952-1-8.

Meer weten?

Boek

Als u meer wilt weten over de Bijbel en daarmee ook de plaats van Israël, lees dan het boek "GOD HEEFT EEN ZOON!", "*Israël in de Schrift en de betekenis van Israël voor de gemeente*", Floor van der Rhee, Uitgeverij Fuma, Delft, 1997, ISBN 90-803952-1-8.

Meer informatie over dit boek en hoe te bestellen is te vinden op de website van [uitgeverij Fuma](#).

Website

Als meer wilt weten over de Bijbel en daarmee ook de plaats van Israël, kunt u verder de artikelen op de website van [uitgeverij Fuma](#) bezoeken.